

Cêsim, ilkokulda matematik öğretmeni  
olarak çalışıyor.

جَاسِمٌ يَعْمَلُ كَمُعَلِّمٍ حِسَابٍ فِي الْمَدْرَسَةِ الْإِبْتِدَائِيَّةِ

Cêsim okuldan çıktı ve arabasının içine oturdu.

خَرَجَ جَاسِمٌ مِنَ الْمَدْرَسَةِ وَجَلَسَ فِي سَيَّارَتِهِ

Fakat araba çalışmadı

لَكِنَّ السَّيَّارَةَ لَمْ تَعْمَلْ

Cêsim'in arabası bozuldu.haran oldu.

سَيَّارَةُ جَاسِمٍ خَرَبَتْ

Cêsim tamirciyle görüştü.

إِتَّصَلَ جَاسِمٌ بِالْمُصَلِّحِ

Tamirci Cesim'in arabasını tamirhaneye taşıdı.

نَقَلَ الْمُصَلِّحُ سَيَّارَةَ جَاسِمٍ إِلَى الْوَرُشَةِ

Tamirci arabayı inceledi/test etti.

فَحَصَّ الْمُصَلِّحُ السَّيَّارَةَ

Ve: " Arabanın motoru harap olmuş ve bozulmuş....

وَقَالَ: مُحَرِّكُ سَيَّارَتِكَ تَلِفَ وَ عَطَبَ

Yeni bir araba (satın alman) gerekir", dedi.

لَا بُدَّ مِنْ سَيَّارَةٍ جَدِيدَةٍ

Cesim eve geri döndü.

رَجَعَ جَاسِمٌ إِلَى الْبَيْتِ

Cesim hanımı Selva'ya: "Arabamız bozuldu..

قَالَ لِزَوْجَتِهِ سَلْوَى: سَيَّارَتُنَا خَرَبَتْ

Yeni bir araba satın alana kadar otobüse  
binmemiz gerekir ",dedi.

لَا بُدَّ مِنْ رُكُوبِ الْحَافِلَةِ حَتَّى نَشْتَرِيَ سَيَّارَةً جَدِيدَةً

Selva şaşırması bir halde: " ne ?", dedi.

قَالَتْ سَلْوَى مُتَفَاجِئَةً: مَاذَا؟

Cesim olayı tam olarak hanımına anlattı.

أَخْبَرَ جَاسِمٌ زَوْجَتَهُ الْقِصَّةَ كَامِلَةً

İki hafta sonra Cesim güzel, kırmızı ve yeni bir  
araba satın aldı.

بَعْدَ إِسْبُوعَيْنِ اشْتَرَى جَاسِمٌ سَيَّارَةً جَدِيدَةً

حَمْرَاءَ جَمِيلَةً